

Festteltet på havnen blæste omkuld

Det store festtelt ved Havnsø Havnefest fløj pludselig over i radiobilerne fredag aften. Heldigvis kom ingen til skade.

AF ANNE KATRINE JØRGENSEN

Det kom som noget af en overraskelse, da det store, tunge festtelt pludselig lettede og fløj over i radiobilerne kort før klokken 18 fredag aften.

- Vinden nåede pludselig op på 16 meter i sekundet i fem minutter, og så døde den igen. Som sejler har jeg aldrig oplevet noget lignende, fortæller arrangør af Havnefesten Johnny Balsved.

Han stod ude på molen da han så teltet flyve:

- Jeg har aldrig løbet så stærkt. Min første tanke var at sikre mig, at ingen var kommet til skade, husker han.

Flemming Thelen stod i slikboden lige overfor, da det skete:

- Jeg stod her og passede mit arbejde, og så at teltet

fløj. Det gik så hurtigt. Lige pludselig lå teltet oppe på taget af radiobilerne, fortæller han.

Inde i teltet stod Lennart Jørgensen og Kenneth Jensen fra Havnsø og Omegns Borgerforening og passede fadølsanlægget, da det hele fløj af sted om ørerne på dem.

- Det var noget lort, men det var skægt, mener Kenneth Jensen. Lennart Jørgensen synes, det var knap så skægt.

- Men det var noget af en oplevelse, siger han. De store barduner blev revet op og forvredet og det meste af teltet ødelagt. Der var heldigvis kun et par stykker inde i teltet, og Lennart Jørgensen var hurtig til at råbe, at folk skulle kaste sig ned og dække hovedet. Derfor kom der heller ikke nogen til skade.

Alle hjalp til

Det tog et par timer at rydde op bagefter, og alle der kunne gav en hånd med. Bandet KNUS, som skulle spille fra klokken 20 var friske på at spille »open-air«, så der blev en fest ud af aftenen alligevel.

Lørdag morgen fik de et nyt telt til pladsen, og denne gang blev det gjort ekstra-godt fast, og to store sættevogne blev kørt om bag teltet for at tage vinden, så det ikke skulle ske igen.



Teltet, der le og røg op af radiobilerne var cirka 27 m stort og havde til 120 mennesker. De fleste bo der et øjeblik tidligere havde stået i ly i teltet, blev da et vindstød de teltdugen. Privatfoto